

Studiecentrum voor Kongolo (Congo)

Leon Alders en Frank Smeets namen eind 2022 contact op met de Salvatoriaanse Hulpactie. Dit naar aanleiding van de 60^e verjaardag van de gruwelijke moord van 20 missionarissen van de congregatie van de Heilige Geest (spiritijnen) in Kongolo, Democratische Republiek van Congo. Onder hen waren drie missionarissen uit de gemeente Pelt. Om deze gebeurtenis te gedenken hebben Leon en Frank de "vzw Studiecentrum voor Kongolo" opgericht. Bij de Salvatoriaanse Hulpactie dienden ze een project in om mee te helpen bij de inrichting van de bibliotheek en installatie van zonnepanelen voor een studiecentrum in Kongolo.

Het drama van Kongolo

Op 1 januari 1962 werden in Kongolo 20 missionarissen op brutale wijze vermoord door soldaten van het ongecontroleerde regeringsleger, die de opstand van de Katangese afscheidingsbeweging wilden onderdrukken. In Kongolo wordt deze droevige gebeurtenis nog elk jaar herdacht, alsook in Gentinnes in Waals Brabant, waar in 1967 een memorial werd opgericht voor de 217 slachtoffers die in Kongolo vermoord werden. De inhuldiging van het memorial gebeurde in het bijzijn van koning Boudewijn en koningin Fabiola.

Drie van de vermoorde missionarissen kwamen uit de huidige gemeente Pelt: P. Desiré Pellens (41 jaar), P. Michel Van Duffel (41 jaar) en P. Theo Schuurmans (28 jaar).

De enige overlevende, P. Jules Darmont, bouwde in de parochie van Kangoy, waar P. Michel Van Duffel pastoor was, een kerk ter nagedachtenis van zijn overleden confraters. Achter de fraterniteit van de spiritijnen in Kongolo werd een monument opgetrokken ter ere van de 20 martelaren.

In 2019 startte de bisschop van Kongolo, Mgr. Oscar Ngoy, die tevens tot de congregatie van de Heilige Geest behoort, de procedure op



Monument voor de martelaren in Kongolo

voor de zaligverklaring van de martelaren. Naar aanleiding daarvan nodigde hij Leon Alders, neef van P. Desiré Pellens, uit om een bezoek te brengen aan zijn bisdom van Kongolo. Het was de eerste keer in 60 jaar dat een familielid van de vermoorde paters op bezoek ging naar de plaats waar de missionarissen leefden en werkten.

Samen met P. Sooi Augustijns, die 50 jaar als missionaris werkzaam was in deze streek, vertrok Leon naar Kongolo. Beiden werden er heel hartelijk ontvangen en voor de plaatselijke bevolking was het een grote eer om een familielid van hun martelaren te mogen verwelkomen.

Een reis met mooie, onvergetelijke ontmoetingen

Zoals het past werden Leon en P. Sooi uitgenodigd om de plaatselijke missieposten, parochies, scholen, ziekenhuis en materniteit te bezoeken. In vele gebouwen zagen ze de foto's hangen van de overleden missionarissen. Een aangrijpend moment was de ontmoeting met twee broers, die indertijd nog misdienaar waren geweest bij P. Michel Van Duffel. Met veel lof en dankbaarheid spraken beide broers over hun missionarissen, die hen hadden leren lezen en schrijven.

Daarna ontmoetten ze Tomas Mweku, die toentertijd seminarist was en ooggetuige van het drama. Samen met andere seminaristen werden ze gedwongen om de dode lichamen van de missionarissen naar de rivier te brengen. Ze spraken ook met zr. Christiana, een van de nog levende zusters. Zij werd samen met andere zusters ook gevangen genomen en in de nacht vreesden ze voor hun leven. Zr. Christiana was ooggetuige van de moordpartij. De ontmoeting met Leon ontroerde haar zeer.



Ontmoeting met Tomas Mweku

Tenslotte werden ze ook ontvangen door Mgr. Oscar Ngoy, de bisschop van Kongolo. Mgr. Oscar maakte veel tijd voor hen vrij en

had een lang en uitvoerig gesprek met hen. Tijdens dit gesprek was Leon ontroerd door de armoede van de plaatselijke bevolking, door de moeilijkheden en door het gebrek aan middelen voor het uitbouwen van een betere levenssituatie voor de mensen. De bisschop vroeg de bezoekers uitdrukkelijk om in België over het werk van de missionarissen in Kongolo te vertellen. "Zeg tegen de familieleden van de paters en de mensen in Pelt hoe dankbaar wij nog altijd zijn voor het mooie werk dat deze missionarissen hier in Kongolo begonnen zijn en waarvan wij nog altijd de vruchten plukken."



P. Sooi Augustijns, Mgr. Oscar Ngoy en Leon Alders

Een studiecentrum in Kongolo

Mgr. Oscar Ngoy bracht de bezoekers in contact met abbé Emmanuel Bashiki, de coördinator van het katholiek onderwijs in het bisdom. Hij is verantwoordelijk voor 15.000 leerkrachten van het lager en middelbaar onderwijs. Abbé Emmanuel vertelde over de grote problemen in het onderwijs en het ontbreken van een goed functionerende infrastructuur. Een studiecentrum zou een grote hulp zijn voor het onderwijs in Kongolo.

Met die concrete vraag om hulp keerden Leon en P. Sooi terug naar België. Leon gaf in Pelt verschillende infoavonden over zijn reis en maakte er een mooie fototentoonstelling van. Hij sprak over de wens van de bisschop en de coördinator van het onderwijs om een studiecentrum op te richten in Kongolo.

Dit zou tevens een mooi getuigenis zijn van de Peltse gemeenschap om het levenswerk van hun missionarissen verder te zetten.



Locatie waar het studiecentrum zal gebouwd worden

Zo'n studiecentrum versterkt enorm de studiekansen van de studenten ter plaatse. Een studiecentrum met studiezaal, internetverbinding, wifi en een degelijke bibliotheek motiveert de studenten nog meer om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk engagement. De studenten leren zo hun verantwoordelijkheid op te nemen voor hun stad, regio en gemeenschap. Het is vooral lovenswaardig omdat ze dat doen in de geest van het missiewerk dat heel vroeger al door onze drie Peltse missionarissen en hun confraters begonnen is.

Het studiecentrum wordt gebouwd op de grond van het bisdom met zicht op de bewuste rivier Lualaba. De stroom zorgt voor een beetje verfrissing in dat warme klimaat en de vele bomen die er staan geven voldoende schaduw.

Vzw Studiecentrum voor Kongolo

Om dit project in goede banen te leiden werd in Pelt de "vzw Studiecentrum voor Kongolo" opgericht. De vzw bestaat

hoofdzakelijk uit de familieleden van de drie Peltse missionarissen. Ondertussen zijn de bouwplannen voor het studiecentrum uitgetekend en heeft een plaatselijke ondernemer een offerte opgemaakt, waarvan de kostprijs € 50.525 bedraagt. Het bisdom en Mgr. Oscar Ngoy stellen zich garant voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het studiecentrum.

Vele Peltenaren, maar ook weldoeners verspreid over heel België, hebben al steun gegeven voor de bouw van dit studiecentrum. De vzw is er hen heel dankbaar voor. De Salvatoriaanse Hulpactie heeft beloofd om te helpen bij de inrichting van het studiecentrum, de uitrusting van de bibliotheek, de internetaansluiting, aankoop van laptops, het installeren van zonnepanelen en batterijen voor de elektriciteit en de verlichting 's avonds.



Binnenplein van het weeshuis in Kongolo

Op zondag 15 oktober, tijdens de ontmoetingsdag van 60 jaar Salvatoriaanse Hulpactie, zullen de leden van de "vzw Studiecentrum voor Kongolo" met een kleine infostand aanwezig zijn. Zo krijgen bezoekers de gelegenheid om persoonlijk contact te nemen met de leden van de vzw en het project van nabij te leren kennen.

Leon Alders bracht ondertussen al enkele bezoeken aan de Salvatoriaanse Hulpactie, waar hij uitgebreid en met veel enthousiasme over zijn bezoek in Kongolo praatte. Een ervaring om nooit te vergeten! Aan de hand van de vele foto's die hij gemaakt heeft, kregen wij een beeld van de moeilijke levenssituatie in Kongolo. De Salvatoriaanse Hulpactie was dan ook onmiddellijk bereid om het project te ondersteunen. Vandaar dat wij onze weldoeners oproepen voor hun steun aan het project Studiecentrum voor Kongolo. De gemeenschap van Kongolo, bisschop Oscar Ngoy en de leden van de vzw zijn er jullie nu al heel dankbaar voor. Graag uw steun voor project PR23/048, waarvoor oprechte dank!

ONTMOETINGS DAG - ZONDAG 15 OKTOBER 2023

We verwelkomen u graag in Hamont, waar het allemaal begon, 60 jaar geleden.
We organiseren vanaf 14u een boeiend panelgesprek over onze projectwerking en financiële kinderadoptie.

Om praktische en organisatorische redenen vragen wij u, om in te schrijven. Zeker doen!
Stuurt u gewoon een mailtje naar info@salvatorhulp.org en wij reserveren alvast een plaatsje voor u en uw familie en/of vrienden.

Van harte welkom!



Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen.
Hartelijk dank bij voorbaat.



Er zijn mensen die graag **een persoonlijke tint** willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via **onze actie kinderadoptie**. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. **Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling.** Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn/haar familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshulp (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaar in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: **"Aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Kerkstraat 11, 6021 CH Budel, vermaak ik de som van € ..."**

Colofon

Redactie: P. Gerry Gregoor
Lay-out: Marita Martens
Foto's: Salvatoriaanse Hulpactie
Leon Alders
Drukkerij: Burocad nv, Peer (BE)

Verantwoordelijke uitgever:
Salvatoriaanse Hulpactie
Kerkstraat 11
6021 CH Budel
of Postbus 2208
6020 AE Budel

Stichtingsnummer: KvK 41089016
E-mail: info@salvatorhulp.org
Website: www.salvatorhulp.org
Telefoon: 0495 494940
ING: NL61 INGB 0000 100481
Rabobank: NL25 RABO 0109 5803 11
RSIN: 805998743

